

IPPOLITO CAFE 1809-1866

RESİM SERGİSİ

İSTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
OSMAN HAMDI SERGİ SALONU, FINDIKLİ
25 MART - 8 NİSAN 1980



(KAPALIÇARŞI), 1843 yağlıboya 19 x 25 cm.

- 40) Misir - "TEBE DE KARNAK", yağlıboya 42 x 61 cm. "Tebede Karnak Caffi" imzali.
- 41) Misir - "KARNAK TAPINAKI TEBE", 1844 yağlıboya 49 x 36 "Karnak Caffi 1844" imzali.
- 42) Misir - TAPINAK, 1844 yağlıboya 36 x 49 cm. "Misir Tebede tapınak 1844 Caffi" imzali.
- 43) Misir - TEBE KARNAKTA MISIR TAPINAKI, 1844 yağlıboya 47 x 35 cm. "Karnak Misir Caffi 1844" imzali.
- 44) Misir - BİR KERVANIN MOLASI, 1844 yağlıboya 46 x 63 cm. "Sefostri Piramidi civarında, Caffi 1844" imzali.
- 45) Misir - NUBİADAN HATIRALAR, 1844 yağlıboya 29 x 23 cm. "Caffi Nubiadan hatırlalar" imzali.
- 46) Misir - KAHIRE CAMİ VE ÇESME, 1853 yağlıboya 37 x 29 cm. "Caffi 1853" imzali.
- 47) Kudüs - JOSAFAT VADISİNDEKİ ZEYTİN DAGINDAN GörüNTÜ, 1844 yağlıboya 35 x 48 "Caffi 1844 Kudüsün Zeytin Dağından görünüşü" imzali.
- 48) Kudüs - SAM KAPISI, 1844 yağlıboya 26 x 33 "Caffi 1844 Kudüsste Sam Kapısı" imzali.
- 49) Kudüs - HAZRETİ OMER CAMİ, 1844 yağlıboya 35 x 49 cm. "Eski tapınak üzerinde inşa edilen Ömer Camii Caffi 1844" imzali.
- 50) Kudüs - KRAL MEZARLARI, 1844 yağlıboya 24 x 32 Kudüs 1844 Caffi imzali.
- 51) Kudüs - SEN JAK MEZARI, 1844 yağlıboya 30 x 24 cm. "Caffi Kudüsste 1844" imzali.
- 52) Anadolu - EFESTE DIANA TAPINAKI, 1844 yağlıboya 21 x 32 cm. "Efes Tapınağı; Caffi" imzali. Arkasında Küçük Aya, Izmirden 60 mil uzaktaki Efeste Diana tapınağı; Attikalı Herodius adına ithaf edilmiş bir tiyatro ve uzakta bir su kemeri!" not.
- 53) Venedik - RİALTO, 1845 yağlıboya 31 x 42 cm. "Caffi" imzali.
- 54) Venedik - SABAH RİALTO KOPROSO, 1845 yağlıboya 29 x 51 cm. "Caffi" imzali.
- 55) Venedik - LA REGATA, 1844 yağlıboya 29 x 44 cm.
- 56) Venedik - CANAL REGATA, 1844/49 yağlıboya 42 cm. "Caffi" imzali.
- 57) Venedik - SABAH SAATLERİNDE UFAK BİR MEYDAN, 1844/49 yağlıboya 24 x 40 cm.
- 58) Venedik - KARNAVAL VE BENGAZA İŞİKLARI, 1844/49 yağlıboya 18 x 32 cm. "Caffi" imzali.
- 59) Venedik - KAR VE SIS, 1849 yağlıboya 26 x 32 cm. "Caffi" imzali.
- 60) Venedik - DALGA KİRÂN, 1849 yağlıboya 26 x 42 cm. "Caffi" imzali.
- 61) Venedik - CANAL GRANDE'DE SENENAT, 1857 yağlıboya 26 x 37 cm. "Caffi" imzali.

M.S. Güzel Sanatlar Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi



0019683
255.07.02.01.06.00/07/0019683

REN NEHRİNİN ÇIKIŞI
NZARA, 1850 yağlıboya
"Caffi Ren nehri çıkışının
50" imzali.

SUPERGA TEPESİ 1850,
x 46 cm. "Caffi Torino
imzali.

OUVRE SARAYI, 1855
x 81 "Caffi 1855-Paris"

DENIS KAPISI VE BULVAR, 1855 yağlıboya 31 x 51 cm
"Caffi 1855" imzali.

MSÜ
1980-11
1980

Giriş

Şayet bugün Venedik'teki 'Museo Correr' ve Ca'Pesaro'daki "Modern Sanat Müzesi"nde Ippolito Caffi'nin çalışmalarının büyük bir kısmını görmek mümkünse, bunu ünlü ressamın karısı Virginia Missana'nın bu eserleri büyük bir cömertlikle Venedik şehir müzelerine hediye edidine borçlu olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Bu müzelerde eksiz, not, çıkma ve manzara taslaqlarını kapsayan bir albüm, özel bir ihtimamlı restore edildikten sonra teşhire konulan yüzelli dört eser yer almaktadır. Ayrıca not ve eksgizlerinin toplandığı 23 albüm de yine bu müzelerdedir. Bu albümlerden, ünlü sanatçının, elinde bir kaleme yaya olarak dolaşlığı sokaklarda karşısına çıkan insan tipleri ve manzalarını ne kadar değişik ve herkesten farklı bir gözle gördüğünü anlamak mümkündür. Fliginç bir başka nokta da, o denli usta bir kalemin, yolda karşısına çıkan gruplar hâlindeki kadınları, erkekleri, özel giysileri içindeki köylüler ve askerleri, din adamlarını ve çocukların ölümsüzleştirerek konuşunda ne kadar büyük bir çaba sarfettiğidir. Bu sayfalarda hafif bir hiciev ve tatlı bir karikatür mizahını sezinlemek de mümkündür.

Resim sanatı: bir araç, gözün akla yansittığı ve hafızalarda sanat yoluyla tespit ettiği canlı bir belge olması bakımından Caffi'nin notalarındaki satırlar arasında sanatçının ruhunu tanuma meselesi, bizleri kendisini etüd etmeye zorlamaktadır.

İste bu ifade, geçen yüzyılın pozitif bir görüşle, tecrübe bir bilgi imişcesine: örneğin, iki asır önceki Venedik manzara ressamlarının yalnız estetiğe önem veren mantık yapılarına karşın realitenin içine girmek çabası içindeki bir kişi, bir sanatkâr yatomaktadır.

Gerçi Caffi, Canaletto'nun hayranı, hattâ bir derecede de onun devameci gibi görünürse de bu devamlılık başka bir yönde olmuştur. Kanımızca, Caffi'nin kişiliği, geçen yüzyılın yeni adamından, vatanseverinden, macerasını somut bir anlatışla belgelendirmek isteyen, yorumak bilmez bir gezginin kişiliğinden ayrı telâkki edilemez.

Bu resmetme, yani gözlerin görmeye muktedir olduğu şeyleri fırçalarla tespit etme arzusu ve buna ulaşmak için hayatı hiçe saymak cesareti bizlere, iki asır önceki insanın bir asır öncekine olan fırkı göstermektedir. Yeni romantik görüş dolayısıyle de olسا, geçen yüzyılın adamının alışmamış doğal muhayyeleye, onsekizinci yüzyıla özgü mizansen ve tiyatroları resmetme arzusuna karşı XIX. yüzyıl adamını zorlamaktadır. İşte bunun içindir ki Caffi'de ufak ışıklarla, bengala ışıklarıyla veya dolunayla olan teması arzusu göze çarpmaktadır. Resimlerinde hayâlperestlik değil, gözün gördüğünü olduğu gibi akseltirme arzusu ve çabası hâkim unsurdur.

Gerçi Caffi'nin hayatı boyunca yorulmak bilmeden dolaması kendisinin huzursuz bir mizaca sahip olduğu zannını uyandırırsa da aslında bu, onun yeni bir dünya araştırmak ve yeni bir dünya ile karşılaşmak ve bunu hemen tuvaline yansıtmak ihtiyacıyla dolu kişiliği yüzünden olmuştur. Onun romantik görüşü, tatbikata yönelik mantığı taşıyan kişiliği, onu bir iç sükuna çekmiş, bu da kendi deyimiyle "Ruhun doğaya göre tatbikatı" şeklinde tecelli etmiştir.

Ippolito Caffi'nin devamlı gezinciliği kendisini ruhen tatmin etmek le kalmayıp resim sanatında sürekli olarak bilgisini arttırmada da yardımçı olmuştur. Belki bu hâl belirli sınırlar içinde olmuştur amma yine de olmuştur.

Caffi'nin sanatında gençlik ve olgunluk çağrı diye bir ayrılık yoktur. Her dönemde, onun görüş tarzı aynı şeffaf ve berrak ifâde ile doludur.

Çok az sayıdaki eseri hariç, Caffi'nin manzaradan başka hiçbir resim türüne itibar etmediği görürlür. Onu yeryüzünde manzara dan başka hiçbir şey ilgilendirmemiştir, diyebiliriz.

Yirmibir yaşındayken, 1830 yılında Venedik Akademisi Perspektif ekolünde ödüllendirilen eserinden, 1866 yılında elaliatı yaşındayken bir savaş gemisinde ve savaş ânında ölümüne kadar Caffi, kendine özgü bir görüşle doğanın devamlı araştırıcısı olmuştur. Her ne kadar ruhsal yapısı ve manzaları yapış amaçları kendisinden bir asır önce yaşamış Venedikli sanatçılardan ayrı ise de, XIX. yüzyıl resim sanatının diğer sahalarında görülen farka bunda rastlanamaz.

Resim sanatında, hayâl ve gerçek, her yere ve her şeye; yere, suya, göge deðinmekle, bir peyzajı tespitte göz ile ruhu birbirine bağlayan gerçeğin hayâli ile gizli bağlantılarının bulunduğu şüphesizdir. Caffi'nin manzalarlarında çoğu kez usulik fakat gâyet net olarak karşımıza çıkan insanlar boşlukta birer nokta gibi kalmayıp orantılı bir şekilde bizlere mimari ölçülerini vermeye yardımcı olmaktadır.

İstanbul'da çizip de günümüze kadar gelebilen altı tablosunda Caffi, kentin en göz alici noktalarından çeşitli görüntüleri dile getirmektedir. Ayasofya yakınından iki manzara, Sultanahmet Camii ile Hipodrom, Haliç'in sonunda sanki altın renkli bir tülle örtülümiş gibi duran İstanbul silueti ile yine altın renkli sularda optiği Haliç sahillerini dile getiren eserleri bunların arasında yer almaktadır. Caffi'nin canlandırdığı diğer İstanbul

manzaları arasında kentin ölü ve âdetlerine dayanmış olanları da vardır. Birkaç fırça darbesiyle insan figürlerinin nasıl çizilebileceğini gösteren "Bazar di schiav (Esirler Pazarı)" ve "Bazar" (Kapıcıçarşı).

Sultanahmet meydanı ve parkı (Hipodrom) 1840'lardaki durumu gösteren tablosu kentin bu önelî merkezinin o zamanlarki halinin ne denli değişik olduğunu göstermesi bakımından da ilginçtir.

Guido PEROCCHI'nun
"IPPOLITO CAFFI"

1809-1866

adlı eserinden İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürlüğü tarafından Türkçeye çevrilmiş ve adepte edilmiştir

Ippolito Caffi kimdir?

Ippolito Caffi, 1809 yılında İtalya'nın kuzeyinde, Belluno kentinde doğmuştur. Sanat yaşamı ise 1821 yılında Belluno'da Prof. Antonio Federici ile çalışmalarıyla başlamıştır. On yıl bu usta ile çalıştıkları sona Antonio Tessari ile çalışmalarını sürdürmen Caffi'nin 1827-1831 yılları arasında Venedik Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam ettiği, özellikle Tarquinio Orsi'nin verdiği perspektif derslerine karşı büyük ilgi gösterdiği görülmüş; bu arada nüd, figür ve peyzaj derslerini izlemekten de geri kalmamıştır. 1830 yılında Akademi tarafından kendisine bir perspektif ödüllü de verilmiştir.

16 Ocak 1832'de Roma'ya, kuzeni Paolo Paoletti'nin yanına yerleşen Caffi burada, kuzeninin yardımıyla bir çok ünlü sanatçılara tanışma fırsatını bulmuştur. Bu arada özellikle Canaletto ve Tranquillo Orsi'nin perspektif ekollerinin üzerindeki bilgilerini de yaptığı çalışmalarla derinleştirmiştir. 1837. yılında Roma'daki bir sarayın resimlerini afreks olarak çizmek için belli yağlıboya çalışmaları görmek ve bu konuda fikir sahibi olmak için Venedik'e gitmiştir. Venedik Akademisi'nde, "L'Ultima ora di Carnevale a Roma (Roma'da Karnavalın son saatleri)" adlı ve daha çok "i moccoletti" olarak bilinen eserini genel istek üzerine tam kırkı defa yapmıştır. Bu olay, sanatçının ilk büyük başarısını teşkil etmiştir. Kasım ayında Venedik'ten Roma'ya dönen genç ressam "Caffe Greco" da iki Roma ve iki Venedik manzarası çizmiştir. Bunlardan sadece biri; "Ponte de Rialto (Rialto Köprüsü)" günümüze gelebilmiştir.

Caffi, 1838 yazında Avusturya İmparatorunun Venedik'i ziyaretini

tablolarında canlandırmak üzere Venedik'e gitmiştir. Bu ziyaret sırasında çizdiği "L'ingresso a Venezia (Venedik'e Giriş)" ve "La Regata" adlı eserleri Avusturya İmparatoru tarafından pek beğenilerek satın alınmıştır. Şöhretin basamaklarını tırmanmakta olan Caffi, yine 1838 yılının ekim ayında Milano Sergisi'nde teşhir edilmek üzere oniki tablosunu göndermiş, bu eserleri de sergide büyük sükses yapmıştır.

1841 yılında Milano ve Venedik'te ikamet eden Avusturya Kralı Naibinin pek beğendiği Venedik ve Roma manzaralarını yapan sanatçı 1843 yılında büyük bir seyahate çıkmıştır. Napoli'den hareket eden bir Fransız gemisiyle önce Atina'ya giden Caffi orada geçirdiği günlerde onaltı manzara tablosu yapmış ve bu eserlerini içeren bir de kitap yayımlamıştır. Atina'dan İstanbul'a geçen Caffi buradan İzmir'e ve Efes'e gitmiştir. İstanbul'da geçirdiği günlerde çok sayıda eserler yapmış, daha sonra İskenderiye'ye gitmiştir. Oradan bir kervanla Kahire'ye uzanan sanatçımız burada da çevre nin dikkate değer manzaralarını tuvaline ve kağıtlarına geçirmiştir. Kahire'den Nil nehri boyunca Luxor'a kadar inmiş ve Lukor civarındaki Karnak'ta eski Tebe' nin ünlü tapınaklarını tasvir etmiştir. Buradan Güney Mısır'daki Nubia kentine geçerek oradan da bir çok görüntüleri çizgileriyle ölümsüzleştirmiştir. Sonra Mısır'ın Akdeniz kıyılarını izleyerek dolaşmasına ve çalışmalarına devam etmiş, bunu müteakip Kudüs'ü ziyaret ederek Anadolu'ya çıkmış burada da bazı şehirleri dolaşmıştır. Her gittiği yerde pek çok resim çizmekten de geri kalmamıştır. Laocidea'dan bir gemiye binip Atina'ya oradan da 1844 yılı İlkbaharında Roma'ya dönmüştür.

1844 yılında Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından ken-



MSGŞÜ
Açık Bilim



MSGSÜ Açık Bilim Seminerleri

disine "perspektif kürsüsü" teklif edilmişse de Caffi bunu kabul etmemiştir. Ertesi yıl (1845) Papa XVI. Greguar tarafından kendisine "Piazza San Pietro (San Pietro Meydanı)" ve "Piazza San Marco (San Marco Meydanı)" tabloları sipariş edilmiş, sanatçımız bu şekilde pek ünlü iki eserini yaratmıştır.

1848 yılında Venedik'in Avusturyalılara karşı ayaklanması sırasında coşan milli duygularıyla Roma'dan Venedik'e geçip silâha sarılmıştır. Ancak verilen çete savaşları sırasında Visco Illiria'da şiddetli bir çatışmadan sonra arkadaşlarıyla birlikte esir düşmüştür. Esaret günlerinde asılma tehdidi geçiren Ippolito Caffi'nin cezası daha sonra hapse çevrilmiş uzun bir süre hapishanede yatmak zorunda kalmıştır. Daha sonra Belluno'da ikamete mecbur edilecek serbest bırakılmışsa da çok geçmeden yine bir kolayını bulup gizlice Venedik'e dönmemeyi başarmıştır. Burada Şehir Muahafizliği komandanlığına atanan Caffi Venediklilerin Avusturyalılara karşı ayaklanmalarını tasvir eden bir birinden güzel savaş tabloları çizmiştir.

Bir yıl süren bir direnişten sonra 1849 yılında Venediklilerin teslim olmaları üzerine Caffi, Avusturyalılın kara listesinde yer almıştır. Bundan sonra bir göçebe hayatı yaşamaya koyulan ünlü ressam bir çok yerleri dolaştıktan sonra Genova'ya gelmiş, oradan da Nis'e geçmiştir. Liguria eyaletinin bir çok kentinde oturduktan sonra tekrar Cenova'ya dönen Caffi 1850 yılı eylül ayında İsviçre'ye geçmiş; Locarno, Bellinzona Domodossola, Briga, Sion, Cenevre ve Lozan'ı dolaşıp Novara'ya oradan da Torino'ya gelmiş ve 1851 yılı Nisan ayına kadar orada kalmıştır. Torino'dan Londra'ya giden Caffi, orada "St. James Square" deki "Ordu ve Do-

nanma Klübü"nde, evrensel ün kazanan altı tablosunu sergilemiştir. Bu sergi de pek büyük ilgi uyandırmuştur.

1851-1863 yılları arasında ömrü Torino ile Cenova arasında adeta mekik dokumakla geçmiştir. 1854 yılında İspanya'ya giderek Madrid, Barselona, Sevil ve Granada'yı dolaşarak buralarda da tablolar çizdikten sonra Fransa'ya geçmiş ve Paris'e gelerek tam bir yıl burada kalmıştır. 1855 yılında Paris'te açılan uluslararası bir sergede üç tablosunu teşhir eden Caffi, daha sonra sekiz yıldanberi uzak kaldığı Roma'ya dönmüştür. 1855-1857 yılları arasında Roma'da, Papa IX. Pius'un emriyle bir çok tablolar çizmiştir. 1858 yılında, on yıl önce bir isim benzerliği yüzünden, iftiraya uğrayıp haksız yere cezalandırılmış olduğu anlaşıldığından Venedik Mahkemesi tarafından beraat ettirilmiştir. Bu beraat kararı üzerine Venedik'e dönen Ippolito Caffi, Venedik Adliyesi'nin duvarlarına Mısır ile ilgili iki tablo ve bir de Roma Forumu tablosunu çizmiştir. 1858-1866 yılları arasında Venedik, Torino, Milano ve Genova arasında mekik dokuyan Caffi bu sürenin içinde de pek çok eser meydana getirmiştir. 13 Mayıs 1866'da, Avusturya'ya savaş ilân edilmesi üzerine derhal Ancona'ya giderek İtalyan donanmasına katılmıştır. "Re d'Italia" adlı savaş gemisinde görev alan Caffi İtalyan donanmaıyla buradan ayrılmış ve Lissa açıklarında Avusturya donanmasıyla İtalyan donanması arasında cereyan eden amansız savaş sırasında "Re d'Italia" gemisi batmış, ünlü ressam da gemiyle birlikte sulara gömülmüştür.

19683

X MSGÜ
1980-11
1960